

Πέφτει η νύχτα στο Παλέρμο...

Πριν από περίπου δύο χρόνια, είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε το σεμινάριο του φορέα “Κύκλησις Πάτρας” για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, με θέμα «Δημιουργώντας Πολίτες», που αφορούσε το αντικείμενο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο, με διαπολιτισμική διάσταση. Τότε γνωρίσαμε και την τεχνική του “World Cafe”, μιας καινοτόμου μεθόδου, που προάγει τη μάθηση στην ομάδα, μέσω ανοιχτού διαλόγου, μέσα στην σχολική τάξη. Η συμμετοχή στην ομάδα Εκπαιδευτικών της CYCLISIS άνοιξε κι ένα πεδίο δια βίου μάθησης και συνεχούς πληροφόρησης σε διάφορα θέματα της σύγχρονης εκπαίδευσης με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, και την εκπαίδευση ενηλίκων – όλων των ενηλίκων που επιθυμούν την γνώση και την συμμετοχή στα κοινά.

Η επικοινωνία με την ΚΥΚΛΗΣΙΣ εξελίχθηκε σε συνεργασία με εθελοντικό χαρακτήρα και με άξονα τις ανάγκες του σύγχρονου εκπαιδευτικού σε ένα σχολείο που αλλάζει.. Σε αυτό το πλαίσιο, είχαμε την ανέλπιστα πρόταση να εκπροσωπήσουμε τον οργανισμό ως επιμορφούμενες του Erasmus+ , στο Παλέρμο της Σικελίας, με θέμα: “Handling Stress and Avoiding Burnout”, που το βρήκαμε εξαιρετικά ενδιαφέρον από όλες τις πλευρές (ανταποκρινόταν άλλωστε σε ανάγκες της καθημερινότητας πολλών εκπαιδευτικών με τους οποίους συνεργαζόμαστε στα πλαίσια των δραστηριοτήτων). Και φυσικά, η θετική μας ανταπόκριση στην πρόταση αυτή, μας γέμισε νέες και αξέχαστες εμπειρίες.

Πρώτα απ’ όλα, το θέμα του σεμιναρίου μας άγγιξε όχι μόνο σαν εκπαιδευτικούς, καθώς μάθαμε πολλές τεχνικές διαχείρισης δύσκολων και αγχωτικών καταστάσεων στο σχολείο, αλλά μας κινητοποίησε και σαν προσωπικότητες, αφού μας δόθηκε ένα κίνητρο να δούμε τις δυσκολίες με άλλο μάτι! Σε αυτό, βέβαια, καταλυτικό ρόλο έπαιξε και ο εκπαιδευτής μας, Carmelo Pollichino, ένας άνθρωπος γεμάτος θετική ενέργεια και με μια πολύ ενδιαφέρουσα αντίληψη για τη ζωή... Όλα αυτά σε συνδυασμό με το ότι γνωρίσαμε έναν καινούριο τόπο, ταξιδέψαμε, επικοινωνήσαμε σε μια άλλη γλώσσα και ήρθαμε σε επαφή με έναν άλλο πολιτισμό, μας αφήνει μόνο μια γλυκιά ανάμνηση... σαν γλυκά cannoli!

Η εμπειρία μας αυτή, η νέα γνώση και τα εργαλεία διαχείρισης άγχους, είναι αξιοποιήσιμα στην καθημερινή μας πρακτική και μεταβιβάζεται στους συναδέλφους μας ειδικά σε συνθήκες κρίσης. Με την ΚΥΚΛΗΣΙΣ σχεδιάζουμε άλλωστε τρόπους αξιοποίησης της πληροφορίας, η οποία έχει πλέον ενισχυθεί από την εμπειρική εφαρμογή στην συνεργασία μας σε όλα τα επίπεδα.

Κι όπως ο αγαπητός Carmelo μας τόνισε:



K.I.S.S. = KEEP IT SIMPLE AND STUPID!



... γιατί τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή είναι τα απλά!



Γουλιμή Ανδριάνα
Τσαφογιάννη Αγγελική